



Tweede Weerter stadsgesprek

Meer dan 250 mensen uit Weert en omstreken deden vorig jaar mee aan de Dag van de Dialoog. Vrolijke gezichten, mooie woorden, bijzondere ervaringen. Weert in Dialoog was een "feessie"!

Ook dit jaar staat er een Weert in Dialoog op stapel en wel op **vrijdag 1 en zaterdag 2 november**. Ja zeker: 2 dagen! Zo heeft iedereen de kans om mee te doen aan een van de vele mooie gesprekken in de stad. Het thema van dit jaar is **"Erbij horen"**. Super actueel dus!

Proeverij

Is Weert in Dialoog nog nieuw voor jou(w) organisatie maar ben je wel nieuwsgierig? Kom dan **vrijdag 20 september van 15.00 tot 17.00, naar de dialoogproeverij in het Keenterhart (inloop vanaf 1430)**. Je maakt de dialoog in levende lijve mee en ervaart dan ook de verbindingskracht waar wij het allemaal voor doen! De proeverij is bedoeld voor mensen en organisaties die "het zelf eens willen meemaken" voordat ze de handen uit de mouwen steken om gesprekken te organiseren. Of natuurlijk om jouw connectie met Weert in Dialoog weer even op te frissen. Op de site leggen we natuurlijk ook uitgebreid uit hoe je zelf een gesprek kunt organiseren, hoe je aan de training voor gespreksbegeleiders kunt meedoen en wat er nog meer nodig is. Maar meemaken voor "het eggie" is heel fijn voor nieuwelingen. **Aanmelden voor de proeverij?** Mail naar nieuwsgierig@weertindialoog.nl.

In een notendop

Ken je [het concept](#) nog niet of ben je het even kwijt? Diverse kleine en grote organisaties en ook individuen, organiseren verspreid over de stad dialoog gesprekken. We hebben samen afgesproken dat we dat doen in groepsgesprekken van ongeveer 6 tot 8 deelnemers en volgens de dialoog methodiek van [Nederland in Dialoog](#). Zo'n dialoog bestaat uit 4 gespreksfases: kennismaken, ervaringen delen, dromen en doen. Doel? Even echt en op een andere manier dan we vandaag de dag gewend zijn met elkaar verbinden. Meer informatie vind je op de [website](#). Vorig jaar waren er gesprekken in de Moskee, bij Perron C, in het gemeentehuis, in jongerencentra en in ouderencentra, met jongeren en met ondernemers, bij de Roos, in de bibliotheek, pal voor de Albert Heijn en aan de keukentafel van enthousiaste Weertenaren. Aan tafel schoven onder andere de burgemeester en een aantal wethouders, de politie, jongeren, ouderen, mensen met een handicap en mensen zonder handicap en allerlei andere interessante Weertenaren.

Verbindingskracht

Weert in Dialoog is wat ons betreft het vehikel voor verbinding anno 2013. Het potje super glue waarmee je mooie creaties maakt. Nu nog samen de deksel er vanaf draaien! We wakkeren geen nieuwe vuurtjes aan maar verbinden mens-, initiatief- en daadkracht slim aan en met elkaar. We doen graag een appel op jouw/jullie verbindingskracht om nog meer mensen en organisaties op ons feest der verbinding uit te nodigen. Delen = vermenigvuldigen! Dus doe je ding: spread some words.

Koud water vrees

Neus lekker rond op de site voor meer informatie, mail ons als je specifieke vragen hebt en/of kom naar de Dialoogproeverij. De (vooralsnog alleen maar ;-)) meiden van team Weert in Dialoog en een aantal enthousiaste gespreksbegeleiders van vorig jaar helpen je graag op weg. Data, locaties en tijdstippen van bijvoorbeeld de training voor gespreksbegeleiders, de kick-off en het slotfeest vind je zo snel mogelijk op de website of lees je in de opvolgers van deze nieuwsbrief. Nog geen abonnee? [Snel even doen....](#) We vinden het te gek als er weer nieuwe leuke kruisbestuivingen ontstaan in het Weertse. Kortom: top als je ook (weer) meedoet!

Wensen wij jou een fris en fruitig begin van de komende rest van het jaar! Laat het feest maar beginnen!

Groet, team Weert in Dialoog

PS

Adres Keenterhart: St. Jozefskerkplein 3, 6006 ZH Weert



Co-creatie

Dit jaar slaan we de handen ineen met de Week tegen de Eenzaamheid. Een ander prachtig initiatief in het Weertse. Zaterdag 21 september maken we er samen een feestje van in winkelcentrum de Munt, op het pleintje voor de V&D. Maak kennis met het team achter beide initiatieven en doe mee! [De week tegen de Eenzaamheid wordt georganiseerd door Punt Welzijn](#). Het begint op vrijdag 26 september en duurt tot 5 oktober. Het thema: Kom erbij!



Handje helpen

Vorig jaar deden zo'n 200 Weertenaren mee aan Weert in Dialoog. En werden de gesprekken door een super mooie mix van partijen en organisaties georganiseerd. Maar er kan nog meer bij! Dus doet deze mail bij jou belletjes rinkelen, help ons mee om het enthousiasme te verspreiden:

- Stuur de nieuwsbrief door naar mogelijke nieuwsgierigen.
- Lees, doe en deel mee op onze [Facebook](#) pagina.
- Nodig potentiële organisatoren uit voor de proeverij.
- En deel vooral enthousiast jouw ervaringen met dialoog!

Dikke dankjulliewel alvast! & Mail ons op nieuwsgierig@weertindialoog.nl als je vragen, tips of suggesties hebt.